

# The Cycling Dutchman

## Beren, bergen en North Pole

Datum: **27-06-2016** | Dag: **300** | Km stand: **22.600 km** | Land: **Alaska, USA**

### Afgelopen weken:

Sydney, Honolulu en dan zit je opeens in North Pole (stadje in Alaska dat 2700 km ten zuiden ligt van de geografische Noord Pool)! Na tot rust te zijn gekomen in Sydney, wat hard nodig was omdat de Outback mij helemaal gesloopt had, was het tijd om door te gaan. Het fantastische gezin, waar ik 2 weken heb mogen logeren, bracht me weg naar het vliegveld. Op weg naar het volgende continent... Voor veel volgers, familie en vrienden was het een totale verrassing dat ik opeens uitstapte op een eiland midden in de Noordelijke Stille Oceaan: Oahu (door velen gewoon 'Hawaii' genoemd, wat eigenlijk net zo fout is als Nederland 'Holland' noemen). Lekker 9 dagen de tijd om helemaal in vorm te komen (in mijn geval: aan te komen!), lekker bij te bruinen en vooral ook om even te genieten. In Sydney had ik namelijk na een doktersbezoek weer toestemming gekregen om te duiken, snorkelen en zeilen: mijn oren zijn volledig hersteld! Ik lag dus minstens 1x per dag in zee. Hawaii is absoluut de oase van rust die ik nodig had om me mentaal voor te bereiden op het

vervolg van mijn reis. Niks was te gek, niemand was opgefokt en stress kent men daar niet. Zo kon ik gewoon mijn fietsdoos stullen op de luchthaven bij 'lost and found' en mocht ik met de fiets over de snelweg naar Honolulu. Mijn hoogtepunt van Hawaii was toch wel de trip rond het eiland die ik samen met Nienke heb ondernomen! Fietsen over gestolde lava en vulkanen en dan je fiets over kliffen tillen, wow (zie de kleine foto!). Een waanzinnige en onvergetelijke ervaring! Het was jammer dat ik weg moest, maar met een voldaan gevoel vervolgde ik mijn reis. Na nogmaals via de snelweg terug te zijn gekomen bij de luchthaven, kreeg ik van de ontzettend vrolijke medewerkers van de 'lost and found' afdeling mijn fietsdoos terug. In 20 minuten zat alles ingepakt en na 40 minuten was alles ingecheckt. Beetje jammer dat ik nu nog wel 7 uur moest wachten, maar alle lof voor Alaska Airlines, de klantvriendelijkste luchtvaartmaatschappij tot nu toe! 6 uur later stapte ik uit en werd ik begroet door een reus van een bruine beer op de luchthaven van Anchorage. Na een uurtje wachten op de luchthaven dook

mijn fiets gelukkig ook op en in dertig minuten fietste ik richting mijn slaapplek in Anchorage. Ik heb daar mijn spullen gedumpt en ben toen de laatste voorbereidingen gaan treffen voordat ik weg kon. De 'supermarkten' hier zijn ontzettend groot; alles wat op mijn lijst stond vond ik in dezelfde winkel. Van wapens tot knuffelberen, alles wordt in één winkel verkocht! De volgende ochtend vertrok ik met een lichte jetlag (het is hier 24 uur per dag licht nu...) richting Fairbanks, dat minder dan 200 km onder de Poolcirkel ligt. Nu zit ik iets verder al weer, heb ik gekampeerd tussen de beren, muggen en moose. Ik gok over 5 dagen al in Canada te zitten. Alaska is prachtig en vooral het Denali

National Park was erg mooi. De wegen zijn super maar vergis je niet, het is erg zwaar! Bergen, miljoenen muggen en geen echte nachten waarbij je even kan bijkomen maken het niet makkelijk. Maar goed, dit is waar ik misschien juist wel goed in ben: iedere ochtend stap ik opnieuw met een glimlach op de fiets!



Volgende land en uitdagingen: **Canada**

Nog te gaan: **32.400 km**

Vanuit Alaska zal ik mijn weg eindelijk richting het zuiden hervatten. Canada en dan opnieuw de VS staan op het programma voor de komende maand. Wat het me precies gaat brengen kan ik niet zeggen, simpelweg omdat ik me nog niet tot in detail heb durven voorbereiden. Grote steden, woestijnen en ruige gebieden zullen op mijn pad komen, mentaal ben ik er klaar voor! LET'S GO!

***'I wanted to make you moose burgers, but you were so knocked out I couldn't wake you up'***

Harold | een oude jager | Alaska

Volg mij [www.thecyclingdutchman.com](http://www.thecyclingdutchman.com)  
of klik op het fiets symbool hiernaast!

